

Moderne Forskningsmetoder Til Det Spirituelle Verdensbillede

Af Merete Gundersen 2017



Accept af forskningens udvikling

Man må acceptere, at den eksisterende videnskab aldrig vil kunne rumme alt og derfor altid må være i udvikling. Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på må ikke afvises på forhånd, blot fordi de ikke passer ind i den eksisterende videnskab.

Videnskabens historie indeholder lærerige eksempler på, at videnskabelig lukkethed kan føre til afvisning af væsentlige erkendelser.

Hvad nu, hvis det spirituelle område er vore dages Semmelweis?

I så fald vil det klæde den moderne videnskabs eftermæle at have udvist en vis åbenhed overfor det spirituelle menneske.

Lasse Elbrønd Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.

Merete Gundersen skriver: Som spirituel kunne man forstille sig at bruge forskningsmetoden: Hermeneutikken- Hermeneutikken bruges i forvejen af : Hermeneutik bliver især brugt af forskere fra humaniora, teologi, jura og statskundskab. De forskere skal nemlig alle fortolke noget, som man ikke kan måle og veje. Ønsker inderligt at nogle uddannede forskere ville gå i gang med det åndsvidenskabelige / spirituelle verdensbillede og forske i det.

Der findes meget litteratur som kunne danne et samlet billedet af en teori, hypotese en forskningsmodel som der kunne forskes på og i.

Blandt andet har Eskild Tjalve bidraget både med bøger og en samlet billedserie om det åndsvidenskabelig verdensbillede en teori, hypotese og forskningsmodel.

Vores store tænker Martinus er også et bud på en teori og en forskningsmodel og hypotese der kunne forskes i.

'Hermeneutik' betyder: • En måde, som vi filosofisk kan forstå verden på.

Læs det meste om Hermeneutikken her:

<https://da.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik>